

Huisgroep hebben we het over het grote gebod.

Soren: God liefhebben

Ik: Naast als uzelf

Veel huisgroepleden zijn moe, uitgeput, overspannen. Ik zit zelf 1,5 jaar thuis van mijn werk

Christen ligt de focus op naastenliefde. Maar hoe zit het met jezelf? Mag dat? of ben je dan arrogant of egoïstisch?

Lees Lucas 10:25-37

Samaritaan heeft lief, maar delegeert en heeft zijn eigen doel/plan.

Lees Lucas 10:38-42

Martha grenzeloos, wordt helemaal in beslag genomen.

Klagen bij de verkeerde persoon

Jezus spreekt Martha aan, niet Maria.

Wat als de Samaritaan als Martha had lief gehad? 6 weken aan het bed van de zieke en maar klagen.

Jezus? zondert zich regelmatig af om te bidden

Luc 4: mensen genezen, willen dat hij blijft, maar Jezus blijft bij zijn doel/plan

Luc 8: Jairus: hele menigte, maar hij geeft zijn "JA" aan Jairus. Dat is een automatische "nee" tegen de menigte.

En nu?

Ga na waar je "JA" tegen zegt.

Getrouwd met David is een "JA" tegen hem en automatisch een "nee" tegen alle andere mannen.

1 avond in de week samen

woensdag is voor de kinderen

zaterdag studeren om je doel te kunnen bereiken

delegeer helpen

vraag hulp, doe het samen